

Thánh Chức Chấp Sự

I. Chấp Sự Là Gì?

Chữ chấp sự đến từ Hy văn Diakonos có nghĩa là phục vụ hay giúp đỡ

Từ đó ta có:

-Diakonéo: hầu bàn, phục vụ, giúp đỡ ...

-Diakonía: công tác xã hội

Trong Kinh Thánh Tân Ước, chức vụ Diakonos liên quan đến những công tác thuộc về vật chất, tài chính

-Rô-ma 15:25 „*Nay tôi qua thành Giê-ru-sa-lem đặng **giúp việc** các thánh đồ.*“

-II Cô-rinh-tô 8:4 „...và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự **giùm giúp** các thánh đồ.“

Chúa Giê-xu có đề cập đến người hầu bàn tận tâm:

-Mác 10:45 „*Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.*“

-Lu-ca 22.26 „*Nhưng các con thì khác, người lớn trong các con phải trở nên nhỏ, và ai lãnh đạo thì phải phục vụ.*“

-Giăng 2:5,9 „*Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, hãy vâng theo cả.*“ „*Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu (và, người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có mức nước thì biết rõ), bèn gọi chàng rể...*“

Ma-thê là một phụ nữ chăm lo hầu bàn, Lu-ca 10:40 *Nhưng Ma-thê mãi lo nhiều việc phục vụ, đến thưa với Ngài: "Thưa Chúa, em con bỏ mặc con phục vụ một mình, sao Chúa không lưu ý? Xin Chúa bảo nó giúp con!"*

Bà gia Phi-e-rơ cũng là một người phụ nữ tận tâm phục vụ, Mác 1:31 *Ngài đến gần, cầm tay đỡ bà dậy, con sốt liền dứt, rồi bà đứng dậy phục vụ họ.*

Chính Chúa Giê-xu cũng là người tận tâm phục vụ, Mác 10:45 „*Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.*“

II. Nguồn Gốc Chức Chấp Sự:

1. Thánh Chức Chấp Sự Phát Xuất Từ Đức Chúa Trời Ba Ngôi:

-Rô-ma 12:6-8 „*Ta được ân tứ khác nhau theo ân sủng Chúa; ai được ân(1) **nói tiên tri**, hãy nói theo lượng đức tin; 7 ai (2) **phục vụ**, hãy tận tâm phục vụ; ai (3) **dạy dỗ** hãy chăm mà dạy dỗ; 8 ai được ân (4) **khích lệ**, hãy khích lệ anh chị em; ai được ân (5) **ban phát** (hay cứu trợ) hãy rộng rãi ban phát; ai được ân (6) **lãnh đạo**, hãy chuyên cần lãnh đạo; ai (7) **làm việc từ thiện**, hãy hăng hái mà làm.*

-Ê-phê-sô 4:11-13 „*Chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư, 12 nhằm mục đích **trang bị các thánh đồ trong công tác phục vụ**, gây dựng Thân Thể Chúa Cứu Thế, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con của Đức Chúa Trời, tiến đến mức trưởng thành, phát triển đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế.*“

-Phi-líp 1:1 „Phao-lô và Ti-mô-thê, **tôi tớ** của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Kính gọi toàn thể thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thành Phi-líp cùng các **giám mục** và **chấp sự**.“

-Công Vụ. 6:3-6: Sứ đồ - Chấp Sự „Vậy thưa anh em xin hãy chọn giữa vòng mình bảy người được chứng nhận là tốt, đầy đầy Thánh Linh và khôn ngoan; chúng tôi sẽ giao trách nhiệm này. **4** Còn chúng tôi sẽ chuyên tâm cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa.“ **5** Đề nghị này làm toàn thể tín hữu hài lòng. Họ chọn Sê-tiên (người đầy đầy đức tin và Thánh Linh) Phi-líp, Bô-cô-rô, Ni-ca-nô, Ty-môn, Bác-mê-na, và Ni-cô-la (người tân tòng quê ở An-ti-ốt), **6** rồi trình diện họ trước các **sứ đồ**. Các sứ đồ cầu nguyện và đặt tay trên các người ấy.“

-I Ti-mô-thê 3:1-13

-Giám mục/Sứ đồ (1-7)

„**1** Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ai mong muốn làm giám mục, người đó ước ao một việc tốt đẹp. **2** Vì thế, giám mục phải là người không có gì đáng trách, một chồng một vợ, tiết độ, tự chủ, khả kính, hiếu khách, có tài dạy dỗ, **3** không nghiện rượu hoặc hung bạo, nhưng là người hiền hòa, không hay gây gổ, không tham tiền, **4** khéo quản trị gia đình mình, dạy dỗ con cái biết vâng phục với tất cả lòng tôn kính. **5** Vì thế, người nào không biết quản trị nhà riêng mình, làm sao chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời? **6** Người mới theo đạo không được làm giám mục, vì có thể kiêu ngạo mà rơi vào sự hình phạt của ma quỷ. **7** Giám mục phải được người ngoại đạo làm chứng tốt, để khỏi bị sỉ nhục và sa vào cạm bẫy của ma quỷ.“

-Chấp sự (8-13)

8 Cũng thế, chấp sự phải là người đứng đắn, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi phi nghĩa, **9** giữ vững huyền nhiệm của đức tin với lương tâm trong sạch. **10** Họ phải được thử nghiệm trước, nếu không có gì đáng trách, mới được làm chấp sự. **11** Vợ chấp sự cũng vậy, phải đứng đắn, không nói xấu, nhưng tiết độ và trung tín trong mọi việc. **12** Các chấp sự phải là người chỉ có một chồng một vợ, khéo quản trị con cái và gia đình mình. **13** Vì ai làm chấp sự tốt sẽ đạt được địa vị cao trọng và bảo đảm lớn trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.“

-Công Vụ. 6 „Đạo của Đức Chúa Trời ngày càng phát triển.“ chứng tỏ Đức Chúa Trời đã đại dụng bảy vị chấp sự này – Sê-tiên (người đầy đầy đức tin và Thánh Linh) Phi-líp, Bô-cô-rô, Ni-ca-nô, Ty-môn, Bác-mê-na, và Ni-cô-la (người tân tòng quê ở An-ti-ốt).

Sứ đồ Phao-lô

-I Ti-mô-thê 3

-Tít 1:5-9 „**5** Ta để con ở lại đảo Cơ-rét để con thu xếp những việc chưa xong, và bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi thành phố như ta đã dặn bảo con. **6** Trưởng lão phải là người không chỗ trách được, chỉ lấy một vợ, con cái điều tin Chúa chứ không bị tố cáo là trụy lạc hay ngỗ nghịch. **7** Vì được quản lý nhà Đức Chúa Trời, giám mục phải là người không chỗ trách được, chứ không nóng tính, đam mê, ghiền rượu, tàn bạo, tham lợi phi nghĩa, **8** nhưng là người hiếu khách, thích làm việc thiện, tiết độ, ngay thẳng, thánh khiết, tự chủ, **9** giữ vững giáo huấn của đạo đáng tin cậy, hầu có thể nhờ đạo lý chân chính mà khuyê**n** bảo hay bài bác những kẻ chống báng.“

-Công Vụ. 20:28 „Anh em hãy giữ mình và toàn thể bầy chiên mà Thánh Linh đã đặt anh em làm giám mục, để chặn dất hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.“

2. Nữ Chấp Sự:

-Bà Phê-bê, Rô-ma 16:1-2 „Tôi gửi gắm chị Phê-bê của chúng tôi cho anh chị em; chị là **nữ chấp sự của hội thánh tại Son-co-rê (Kenchreä)**. **2** Xin anh chị em đón tiếp chị cách xứng đáng trong Chúa như tiếp đón các thánh đồ. Xin giúp đỡ chị khi chị có điều gì cần anh chị em giúp đỡ, vì chị cũng đã giúp đỡ nhiều người, kể cả tôi nữa.“

-Phi-líp 4:2 „Tôi khuyên **Ê-ô-đi** và khuyên **Sin-ti-cơ** nên đồng ý với nhau trong Chúa.“ hai nữ chấp sự được nêu tên ở đây.

III. Gương Của Các Chấp Sự:

1. **Êp-ba-phô-đích**: Phi-líp 4:18 „Giờ đây tôi có đầy đủ và còn dư dật nữa. Tôi đã nhận đầy đủ tặng phẩm của anh chị em do Ê-ba-phô-đi trao như hương thơm, như lễ vật Đức Chúa Trời chấp nhận và đẹp lòng.“ 2:25-30 „Tôi nghĩ cần phải gửi Ê-ba-phô-đi về với anh chị em, ông là một người anh em, một người đồng lao, một chiến hữu của tôi, ông cũng là sứ giả của anh chị em gửi đến để giúp đỡ các nhu yếu cho tôi. **26** Vì ông ấy mong ước gặp lại tất cả anh chị em và lo âu vì anh chị em đã nghe tin mình bị đau. **27** Thật vậy ông ấy đã mắc bệnh nặng gần chết nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót, không những chỉ thương xót ông mà cả tôi nữa, để tôi không phải chịu hết buồn phiền này đến buồn phiền khác. **28** Vì thế, tôi cử ông ấy trở về để anh chị em gặp lại ông và vui mừng, còn tôi thì khỏi lo âu. **29** Vậy, hãy hết sức vui mừng mà hoan nghênh ông trong Chúa và hãy kính trọng những người như thế. **30** Chính vì công việc của Chúa Cứu Thế mà ông đã suýt chết; liệu mạng sống mình để làm thay những việc mà anh chị em không thể làm được để giúp đỡ tôi.“

2. **Ê-pháp-ra**: Cô-lô-se 1:7 „Anh chị em đã học điều đó với Ê-pháp-ra, người bạn đồng lao thân yêu của chúng tôi, cũng là người trung tín phục vụ Chúa Cứu Thế thay cho anh chị em.“ 4:12-13 „Ê-pháp-ra, người đồng hương của anh chị em, đầy tớ của Chúa Cứu Thế Giê-su, kính lời chào anh chị em. Người đã vì anh chị em mà chiến đấu luôn luôn trong sự cầu nguyện để anh chị em đứng vững, trưởng thành và hoàn toàn vững tin trong mọi ý chỉ của Đức Chúa Trời. **13** Tôi xin xác nhận người chịu nhiều khổ khổ vì anh chị em, vì các tín hữu Lao-đi-xê và Hi-ê-ra-bô-li. **14** Lu-ca vị y sĩ thân yêu - và Đê-ma kính lời chào anh chị em. **15** Xin chuyển lời chào thăm anh chị em ở Lao-đi-xê, chị Nim-pha và Hội Thánh đang họp trong nhà chị.“

3. **Phi-lê-môn**: „Phao-lô, tù nhân của Chúa Cứu Thế Giê-xu và Ti-mô-thê là một anh chị em, Kính gửi anh Phi-lê-môn, thân mến và **đồng lao** của chúng tôi,“

4. **Phê-bê**: Rô-ma 6:1-2

5. **Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ**

6. **Ê-tiên và Phi-líp**:

-Ê-tiên, Công Vụ. 6-7

-Phi-líp, Công Vụ. 8:26 „Một thiên sứ của Chúa bảo Phi-líp: "Ông hãy xuống miền nam, đến con đường hoang vắng chạy từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa. Phi-líp đứng dậy lên đường.“ 21:7, 8 „Chặng hải trình từ Ty-rơ chấm dứt tại Bê-tô-lê-mai. Chúng tôi lên bờ chào các môn đồ và ở lại với họ một ngày. **8** Hôm sau, đến Sê-sa-rê, chúng tôi vào trọ **nhà ông truyền giáo Phi-líp là một trong bảy vị chấp sự**.“

7. **Ni-cô-la**, Công Vụ. 6:5 „Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa;“ Khải Huyền 2:15 „Con cũng có những kẻ theo giáo huấn của Ni-cô-la.“

IV. Phẩm Chất Của Chấp Sự

I Ti-mô-thê 3:8-13 „Cũng thế, chấp sự phải là người đứng đắn, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi phi nghĩa, **9** giữ vững huyền nhiệm của đức tin với lương tâm trong sạch. **10** Họ phải được thử nghiệm trước, nếu không có gì đáng trách, mới được làm chấp sự. **11** Vợ chấp sự cũng vậy, phải đứng đắn, không nói xấu, nhưng tiết độ và trung tín trong mọi việc. **12** Các chấp sự phải là người chỉ có một chồng một vợ, khéo quản trị con cái và gia đình mình. **13** Vì ai làm chấp sự tốt sẽ đạt được địa vị cao trọng và bảo đảm lớn trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.“

Danh sách các phẩm chất này rất giới hạn, có thể xếp thành 4 mục:

A. Đức Tin: **9** giữ vững huyền nhiệm của đức tin với lương tâm trong sạch.

B. Tư Cách:

1. Trang nghiêm,
2. Không nói hai lời,
3. Không nghiện rượu,
4. Không tham lợi phi nghĩa.

Thái độ tích cực với tiền bạc:

a. **Dâng hiến đều đặn:** „Còn về việc quyên tiền cho các thánh đồ, anh chị em cũng hãy làm như tôi đã truyền cho các hội thánh tại Ga-la-ti. **2** Vào ngày đầu tuần lễ, mỗi người để dành riêng ra một số tiền tại nhà tùy khả năng, chứ không phải đợi tôi đến rồi mới quyên góp.“ (I Cô-rinh-tô 1:12);

b. **Chuẩn bị trước:** „Vì vậy, tôi nghĩ cần phải nhờ các anh em kia đến với anh chị em trước chúng tôi để chuẩn bị sẵn sàng công việc từ thiện mà anh chị em đã hứa. Như thế món quà lạc quyên sẽ sẵn sàng do từ tâm chứ không phải bị ép buộc.“ (II Cô-rinh-tô 9:5)

c. **Dâng hiến một cách thích đáng:** „Anh chị em nên nhớ điều này, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.“ (II Cô-rinh-tô 9:6)

d. **Nêu gương sống rộng rãi:** „Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh tại Ma-xê-đoan. **2** Vì trong khi bị hoạn nạn thử thách ngặt nghèo thì lòng họ đầy tràn vui mừng và lúc họ nghèo khổ cùng cực thì tấm lòng giàu có rộng rãi càng dư dật. **3** Tôi xin làm chứng, không những họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng, nhưng còn vượt quá khả năng nữa. **4** Họ tha thiết nài nỉ chúng tôi làm ơn cho họ dự phần cứu trợ các thánh đồ. **5** Đó là điều vượt quá điều chúng tôi mong mỏi, trước hết họ đã dâng hiến chính mình cho Chúa và cũng cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. **6** Vậy, nên chúng tôi khuyên Tích hãy hoàn thành công việc ân phúc này giữa anh chị em như người đã khởi sự từ trước.“ (II Cô-rinh-tô 8:6); „Nhờ bằng chứng của công việc này, người ta tôn vinh Đức Chúa Trời vì anh chị em đã vâng phục trong việc xưng nhận Phúc Âm của Chúa Cứu Thế và trong việc rộng lượng chia sẻ với họ cũng như với tất cả mọi người.“ (9:13)

e. **Phải có tinh thần trách nhiệm:** „Còn về việc cứu trợ các thánh đồ thì tôi không cần phải viết cho anh chị em nữa. **2** Vì tôi biết nhiệt tâm của anh chị em như tôi vẫn khoe với các tín hữu ở Ma-xê-đoan rằng anh chị em tại A-chai đã chuẩn bị từ năm ngoái và lòng hăng hái của anh chị em đã khích động rất nhiều anh chị em khác. **3** Nhưng tôi đã gửi mấy anh em này đến để những lời chúng tôi khen ngợi anh chị em trong vấn đề này không phải là những lời khen rỗng tuếch và để anh chị em chuẩn bị sẵn sàng như tôi đã nói. „ (9:1-3)

f. **Tin cậy Đức Chúa Trời:** „Đức Chúa Trời có thể ban cho anh chị em mọi ân phúc dồi dào để anh chị em luôn luôn được đầy đủ trong mọi sự lại còn dư dả để làm mọi việc lành“ (II Cô-rinh-tô 9:8)

5. Không chỗ trách được.

C. Gia Đình

- (1). *Chồng của một vợ;*
- (2). *Khéo léo chăm sóc con cái và gia đình.*

D. Chức Vụ: „Thi hành chức vụ tốt“

- (1). Với tinh thần tôi tớ,
- (2). Tinh thần hiệp một – đồng đội

I Cô-rinh-tô 12:21 „*Mắt không thể nói với tay: Tôi không cần anh; đầu cũng không thể nói với chân: Tôi không cần anh.*“

Truyền Đạo 4:9-10, 12

„9 Hai người hơn một, Vì làm việc chung có lợi cho cả hai. 10 Nếu một người ngã, Có người kia đỡ. Khổ nỗi cho người đơn độc, khi ngã, Không ai đỡ người lên!.,

„*Người đơn độc dễ bị đánh hạ, Nhưng hai người chung sức chống cự, để ai đánh hạ được sao? Dây ba tao không dễ gì đứt.*“

Bảy đặc điểm của một đội hiệu quả:

(Phạm Hoàng: Sự Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Tôi Tớ)

- một khái tượng chung,
- một chiến lược chung,
- sẵn sàng hy sinh,
- lắng nghe,
- truyền thông cởi mở,
- tin cậy được,
- sự đồng lòng.

Những thái độ cần có để hiệp một

1. Nhạy bén với Thánh Linh
2. Thuận phục: „*Hãy thuận phục nhau vì kính sợ Chúa Cứu Thế*“ (Ê-phê-sô 5:21)
3. Khiêm nhường: „*Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên.*“ (I Phi-e-rô 5:6)
4. Tin cậy: „*Hãy hết lòng tin cậy CHÚA, Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con.*“ (Châm ngôn 3:5)
5. Tha thứ: „*Hãy khoan dung, tha thứ nhau khi anh chị em có điều than phiền nhau, như Chúa đã tha thứ anh chị em, thì anh chị em cũng phải tha thứ.*“ (Cô-lô-se 3:13)

Những điểm thực tiễn để hiệp một và để làm việc tập thể

1. Giữ gìn sự truyền thông tốt đẹp. Hãy chân thành về những cảm xúc của bạn trong một phong cách khiêm nhường, yêu thương.
2. Hãy chịu trách nhiệm về những cảm xúc của chính mình.

3. Hãy nói rõ ràng, ngắn gọn và nhẹ nhàng.
4. Phải biết lắng nghe. Nếu cần thì hỏi lại cho rõ.
5. Hãy che đở cho nhau.
6. Hãy phục vụ lẫn nhau.
7. Hãy hạ mình để cho người khác phục vụ cũng như chăm sóc bạn.
8. Hãy cầu nguyện cho nhau.
9. Hãy giải tỏa những hiểu lầm.

Nghệ thuật nghe – Thùng rác đáng tin nhiệm

Tự xét:

1. Tôi có bị mất tín nhiệm vì ngồi lê đôi mách không? Hay tôi được mọi người tin cậy vì biết giữ kín những gì chiền tâm sự với tôi?
2. Mọi người có cảm thấy thoải mái bàn bạc với tôi mà không sợ tôi sẽ có thể nghĩ gì, nói gì hay làm gì hay không?

V. Công Tác Của Chấp Sự

1. Phục vụ: „hầu bàn“ theo Công Vụ. 6:1-6. Công tác chính của chấp sự là hầu bàn và cung cấp thức ăn cho người nghèo.

Ngày nay, các chấp sự lo về các công tác xã hội: cứu trợ, giúp đỡ những người nghèo, sinh viên, người tị nạn ... trong cũng như ngoài Hội Thánh.

2. Tổ chức:

- Quản lý nhu cầu tài chánh của Hội Thánh,
- Lạc quyền tài chánh, cung lương người chẵn bầy, thanh toán các chi tiêu của nhà thờ và Hội Thánh.
- Họp bàn với ban chấp sự.

3. Linh vụ:

- Thực hiện gương mẫu 5 sinh hoạt chính yếu của người tín hữu: Cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, đi nhà thờ, dâng hiến, làm chứng.
- dạy Kinh Thánh ở Trường Chúa Nhật,
- dạy giáo lý báp-têm, dạy thiếu nhi,
- hướng dẫn Lễ Thờ Phụng,
- phụ mục sư/truyền đạo trong các công tác mục vụ: chăm sóc, thăm viếng, khai đạo, chăm sóc tân tín hữu ...

Câu hỏi suy gẫm

1. Người làm chấp sự trong Hội Thánh phải có tư cách nào? Tại sao họ cần có những đức tính đó? Có phải đây cũng là đức tính cần có của mỗi tín hữu không? Tại sao? Những chấp sự phục vụ tốt được hứa cho điều gì?
2. Bạn có cầu nguyện, khích lệ, nâng đỡ các chức viên trong Hội Thánh không? Họ có nhu cầu nào cần cầu thay không?